

De Knoest

In ons vorige huis hadden wij een monsterachtig doorgeschoten conifeer in onze voortuin staan die we wilden laten verwijderen. Een goede vriend vertelde dat zijn zoon was gestopt met studeren en dat hij het geld dat zij voor zijn studie hadden gespaard, had geïnvesteerd in een bedrijf dat hij met twee maten was begonnen, de Knoest. Hij keek er zorgelijk bij. Wij besloten onze conifeer te laten ruimen door de Knoest.



Tot onze opluchting gebeurde dat vlot, deskundig en netjes. Inmiddels zijn we enkele jaren verder en is de Knoest uitgegroeid tot een goedlopend hoveniersbedrijf met personeel in dienst en meerdere autobussen. De zoon van onze vriend is weer gaan studeren en heeft zijn investering keurig terugbetaald gekregen. De Knoest verzorgt de Lindebomen en de treurwilg op ons terrein. Dit voorjaar kreeg de treurwilg een grote beurt. Met ware doodsverachting klom een lenig jongmens de boom in met zijn kettingzaag en ging aan de slag. Op de foto ziet u hem bezig en op de andere foto het eindresultaat.

8 maart 2022, door Jacques