

Vanuit de Lindehoeve

Als de bel gaat zie ik twee kinderen met plastic vuilniszakken en grijpers voor mijn deur. Heitje-voor-een-karweitje, denk ik. Als ik opendoe herken ik Benjamin en zijn vriendinnetje Naomie; buurtkinderen. “Wij hebben een mooi verhaal voor in de krant.” Benjamin weet dat ik regelmatig stukjes schrijf voor de wijkkrant. In het kader van Tilburg Schoon verzamelen Benjamin en Naomie regelmatig zwerfvuil in de buurt. Daarvoor verdienen ze natuurlijk een pluim. Benjamin vertelt dat hij een stel stoere jongens zag rondhangen die gewoon hun lege blikjes op straat gooiden. Maar wat doe je daartegen? Het is best wel eng om daar iets van te zeggen. Benjamin en Naomie besloten echter om naar die jongens te lopen, niks te zeggen maar gewoon de rotzooi op te ruimen. Dat bleek een gouden greep; de jongens complimenteerden hen met het goede werk dat ze doen, helpen mee met opruimen en eentje geeft zelfs €5 beloning. Ze zijn helemaal verbaasd en blij dat hun actie zo goed uitpakte.



En ik ben met hen eens dat dit een verhaal is dat zeker in de wijkkrant thuishoort. Naomie wil niet op de foto maar Benjamin wel, “Ik zit ook op Insta”. Ik zal het ook op de website van de Lindehoeve zetten. Het is een bekend gezegd dat de jeugd de toekomst heeft. Uit dit verhaal blijkt maar weer eens hoe waar dat is.

2 februari 2020

Jacques