

Arboretum

Kent u die term? Een arboretum is een bomenverzameling. Toen wij de Lindehoeve kochten was het terrein helemaal volgegroeid. Daar stond een oude perenboom tussen en een notenboom. Die laatste stond in de weg voor de bouw maar was ook door rot aangetast. De aannemer betrok de eerste dag met groot materieel het erf, de ligusterhaag aan de straat werd met wortel en tak uit de grond gerukt en vervolgens ging ook de notenboom om. Fijnsparren en doorgeschoten coniferen ondergingen hetzelfde lot. Er zijn enkele tonnen groen naar de stortplaats gebracht. In de kale vlakke die achterbleef heeft de oude perenboom nog één keer uitbundig vrucht gedragen. Toen er palen geboord moesten worden, sneefde deze survivor ook. We waren te druk met bouwen om er lang bij stil te staan. Bert heeft destijds een haiku voor de perenboom geschreven (terug te vinden in eerdere blogs).

Inmiddels is de Lindehoeve opnieuw beplant en zijn er een peren- en notenboom terug. De Linden aan de voorzijde worden vakkundig onderhouden evenals de treurwilg. De bomen van de Lindehoeve hebben mij geïnspireerd om een mooi muzikaal projectje op te starten. Het is mijn streven om liedjes te maken over alle bomen die op het terrein staan en stonden. Inmiddels krijgt dat gestalte: we hebben 'La ballade d'un saule pleureur' (het lied van de treurwilg), 'Onder de linden', 'Poire Belle

Hélène' en er is een requiem in de maak voor alle gesneuvelde coniferen en fijnsparren. Ook een zogenoemd 'Spoken-word'-gedicht over het groeiende gras is al klaar. Natuurlijk komt er in elk geval nog een lied over de notenboom en verder ga ik nog zien hoever mijn inspiratie reikt. Als het aan mij ligt komt er te zijner tijd een optreden met bewoners samen waarin alles uitgevoerd gaat worden. Ik word er nu al blij van!

Jacques

1 juni 2021

