

Aan het hof...

Eerder sprak ik al van de hof van Eden en hofdames. Elke eerste zaterdag van de maand steken we een handje toe om mee te helpen aan het hof. Er wordt onkruid gewied, pallets met stenen versjouwd, gesnoeid, verplant en wat al niet. Tussen de middag lunchen we samen en omdat we ieders talenten zoveel mogelijk tot hun recht willen laten komen, hoef ik geen spade of hark ter hand te nemen maar mag ik de lunch bereiden. Ik heb maar twee talenten: koken en stukjes schrijven. Beide worden hier gewaardeerd. De foto's doen verslag van de tuindag in april 2020.

April 2020, door Jacques



