

En weer door...

In mijn laatste blog schreef ik dat de Lindehoeve nu klaar is en geopend. Maar iedere huisbezitter weet dat je nooit klaar bent. En al helemaal niet met een honderd jaar oude monumentale boerderij. Altijd maar weer verder dus. Dit keer met de tuin. Dankzij een genereuze gift van een van onze leden heeft een heuse tuinarchitect een plan gemaakt voor de tuin naast de schuur ('t Schop?). Ter voorbereiding hebben we gezamenlijk de restanten van de bloemenpracht van afgelopen zomer eruit gehaald. En nee... vele handen maken géén licht werk; ik heb een week pijn gehad op plekken waarvan ik niet eens wist dat ik ze had! Afgelopen week werden de nieuwe planten geleverd en volgens het ontwerp in de grond gestopt. En nu groeien maar. Na gedane arbeid was het goed rusten met soep van Wil. De foto's zijn van Wil en Joke.



Het plan uitzetten



Samen aan de slag



En klaar na een dag hard werken



De soep van Wil ging er goed in

