

Nabuurschap



“Ain boer wol noar zien noaber tou, hai boer, hai.” Dit is natuurlijk het verkeerde dialect hier in Tilburg maar goed ‘nabuurschap’ was wel een van de kernbegrippen waarom we ooit aan dit avontuur begonnen. We wilden ‘levensloopbestendige’ woningen bouwen waarin we oud konden worden. Een van de pijlers van die gedachte is dat we er voor elkaar zijn, dat niemand ooit alleen achterblijft en we elkaar de helpende hand bieden.

Ze staat op blote voeten voor de deur, heeft haar sleutels binnen laten liggen. “Kom erin, ga zitten, welke maat schoen heb je? Lust je koffie, cappuccino?” De buuv die een reservesleutel heeft, is werken en beantwoordt haar telefoon niet. Uiteindelijk lukt het via de telefooncentrale van de werkgever van de buuv om haar te pakken te krijgen. “Kom maar even langs om de sleutel op te halen”. Hoe dan? Je fietsleutels liggen ook binnen en je bent op blote voeten. “Neem nog een kopje koffie en ondertussen halen wij je sleutel wel even op”.

Nabuurschap in de praktijk... het zijn de kleine dingen die het doen.

23 juli 2020, door Jacques