



Waar liefde woont...¹

Die plant hiernaast groeit zomaar in onze tuin, de bladeren zijn hartvormig. Een romanticus als ik heeft niet meer nodig: hier groeit liefde!

We wonen hier nu een tijdje en zijn collectief in verrukking: we ervaren onze Lindehoeve als een paradijsje, hebben allemaal een prachtig huis, de tuin krijgt vorm en we hebben het goed met elkaar. Elke maand krijg ik mail van mijn energieleverancier dat mijn voorschot naar beneden kan omdat onze zonnepanelen zo verschrikkelijk hun best doen. We hebben nog nooit zo'n lage energierekening gehad. Het leven is goed in ons Brabantse land en dan vooral op

de Lindehoeve! Noem het verliefdheid, noem het wittebroodsweken; we zitten op een roze wolk.

Nu we echt samen wonen, zie je ook alles van elkaar, je komt iedereen elke dag tegen en we moeten het steeds opnieuw eens worden over allerlei zaken, van de inrichting van de tuin tot het aantal containers en wat iedereen daar zoal ingooit. Kortom... dezelfde dingen die een pasgetrouwd stel ook meemaakt: wie doet de afwas en zit niet zo in je neus te peuteren. Door die periode moeten we heen voor we met recht kunnen zeggen dat we een gelukkig huwelijk hebben. Allemaal een beetje geven, allemaal een beetje nemen en mekaar recht in de ogen blijven kijken, dan komt het vast allemaal goed.

12 juni 2020, door Jacques

¹ Psalm 133 vers 3