

## Restaureren...

Na de restauratie van boerderij en stallen en de herbouw van de schuur, hielden we een kleine twintig antieke muurankers over. Het is niet meer precies te achterhalen waar ze vandaan komen, maar ineens liggen ze daar op een hoopje op een pallet. "Wat gaan we daarmee doen?" Links en rechts worden schouders opgehaald... "Oud ijzer?" Op de een of andere manier gaat dat me aan het hart, er ligt daar wel een stuk architecturaal erfgoed, waarschijnlijk honderd jaar geleden door een smid met de hand gemaakt en ook voorzien van



merktekens. Welbeschouwd zijn die dingen prachtig, maar ja, wat moet je ermee?

Ik besloot tot een advertentie op Marktplaats: "Honderd jaar oude, smeedijzeren muurankers." Tot mijn verbazing had ik nog dezelfde dag contact met iemand van boven de rivieren die een historisch pand uit de zeventiende eeuw aan het restaureren was. Tot ons beider vreugde hadden wij hier precies waar hij naar zocht... muurankers. We kwamen een prijs overeen van een paar tientjes. Ik ben blij dat ze na honderd jaar Lindehoeve een nieuw leven gaan leiden in een historisch pand.

18 mei 2020, door Jacques