

Landschapspark de Lindehoeve



Nu de bouw klaar is en het voorjaar voor de deur staat te trappelen, zijn we collectief aan het tuinieren geslagen. Overal zijn perkjes gevuld met planten, bloemen, struiken, boompjes en ornamenten, van beelden tot een aangeklede etalagepop. Het is een eclectisch geheel dat tot de verbeelding spreekt. Kleurig en fleurig. De afscheiding bij onze parkeergarage is gevuld met heesters met een witte bloesem. 'Kilimandjaro' is de naam van deze planten, een stil eerbetoon aan Kilimanjaro. Wonen uit Eindhoven dat ons zo voortreffelijk heeft bijgestaan bij het realiseren van dit project.

Op de foto links de aanleg van onze zonneweide, een mooi gazon in het hart van ons erf. Om op te luieren, te badmintonnen of een glaasje te drinken. We hebben hier ons eigen

landschapsparkje aan de Oude Langstraat, een oase in een woonwijk. Aan de straat achter de ligusterhaag komt straks de moestuin. De compost daarvoor produceren we zelf (foto rechts). We wonen in de hof van Eden, een aards paradijs.

18 mei 2020, door Jacques

