

Daar staan ze...



Deze keurige stapels gebikte stenen zijn afkomstig van de ingestorte schuur van de Lindehoeve. We hebben er heel wat uren aan besteed. Ik heb menig zaterdagochtend in de Oude Langstraat op een tuinstoeltje zitten bikken. Mijn overall heeft een gat op de plek boven mijn knie waarop ik de steen liet rusten als ik hem te lijf ging. Ieder had zo zijn/haar eigen methode. In totaal hebben we zo'n 10.000 stenen

schoongemaakt, ik heb er menig blog aan gewijd. Op een zeker moment dringt zich dan de vraag op: waarvoor doen we dit? Een aantal is gebruikt om de stalwoningen mee te restaureren. De rest zou gebruikt kunnen worden voor een 'kloostermuur' om de huidige schutting te vervangen.

Daar gaan ze...

Ik kan elk CPO project aanraden om stenen te bikken. Dat doet veel goed aan de onderlinge verbinding. Wij zijn al een hechte club geworden voordat de bouw startte door deze gezamenlijke inspanningen. De 'kloostermuur' met de burens heeft het niet gehaald. Uiteindelijk bleek dat toch te kostbaar omdat we zelf de bouw niet aandurven. En uitbesteden is te duur. Niet getreurd echter, we hebben ruim 6000 stenen kunnen verkopen aan een bedrijf in gebruikte bouwmaterialen. Dat ze keurig gebikt en gestapeld op pallets liggen, heeft de prijs gunstig beïnvloed en... opgeruimd staat netjes. Dus niet getreurd. Deze stenen hebben ons veel goeds gebracht met als slotstuk een keiharde financiële injectie voor de clubkas.

30 april 2020, door Jacques

