

## Een standbeeld verdiend...



Kent u dat... zo'n gevoel dat je twee linkerhanden hebt als je samen met een heel bedreven iemand een klusje doet? Ik heb me de afgelopen week vaak Buurman en Buurman gevoeld naast Bob de Bouwer. In een gezamenlijke inspanning hebben we in een recordtijd een prachtige fietsenshuur gebouwd. Iedereen heeft naar vermogen zijn/haar steentje bijgedragen, maar onze 'Bob de Bouwer' verdient wel een ereplaatsje voor zijn tomeloze inzet, verstand van zaken en doortastendheid. Hij heeft wat mij betreft een standbeeld verdiend.

Uiteindelijk heb ik voor Neptunus gekozen zoals die lekker ligt te badderen op een plein in Valencia; kan hij lekker in het zonnetje even bijkomen van alle inspanning. Enne... dègge bedankt zèèt, dè witte! (en voor iedereen: applaus voor onszelf!)

Koningsdag 2020, door Jacques

