



Het hoofd koel en het hart warm...

Gisteren vertelde de premier doodleuk dat twee derde van de bevolking in meer of mindere mate ziek gaat worden. Op de Lindehoeve wonen achttien mensen waarvan het gros tot de categorie behoort die jaarlijks een grieprik mag halen. Ook een generatie die nog heeft leren hoofdrekenen op school. Dus reken maar uit.

We zijn hier gaan wonen omdat we zorg voor elkaar wilden hebben in tijden van nood. Ik denk niet dat iemand erop gerekend had dat die tijden al zo snel zouden aanbreken. Tot nu toe houden we het hoofd koel en het hart warm. En schudden we maar even geen handen.

Ik hoorde een bouwvakker zeggen: "Ik werk ôk thuis... mar wel bij andere meense." Daar moet ik dan weer hartelijk om lachen. Maar toch... zijn we net gesettled en willen we van onze welverdiende levensavond gaan genieten en dan krijg je dit. Het meest onthutsende daaraan is dat je hele toekomst in één klap onvoorspelbaar is geworden. Ik weet niet wat morgen brengt voor ons persoonlijk of voor de wereld. Maar ik hoop dat de natie een voorbeeld neemt aan ons: het hoofd koel en het hart warm.

17 maart 2020, door Jacques