

Een geluk bij een ongeluk

“Welk model had u in gedachten?” vroeg de dealer deze week toen we op pad waren voor een nieuwe auto. “Ik wil er een die drijft”, was mijn reactie. We zitten tot ons middel vastgezogen in het drijfzand...

Het blijft maar regenen en de stratenmaker kan niet verder vanwege het moeras dat Lindehoeve heet. En als



de zon weer gaat schijnen zal het Coronavirus wel weer roet in het eten strooien. Ondertussen hunkeren wij naar een begaanbaar terrein.

De beroemdste uitspraak van Johan Cruijff is wel dat elk nadeel zijn voordeel heb. In ons geval was dat de ontdekking dat de afvoer van de achterste stalwoning en de schuur niet aangesloten waren op het riool. Daartoe moest de grond open (waarbij de splinternieuwe glasvezelkabel in tweeën werd getrokken) Mijn eerste reactie was “Aaaaargh!” waarna berusting intrad en het besef dat het maar goed was dat de bestrating er nog niet lag. Stel je voor dat je net een mooi straatje voor je deur hebt en dat wordt weer opengebrouwen vanwege die rioolperikelen. Een geluk bij een ongeluk.

Mijn woede over de onuitstaanbare slordigheid om te vergeten afvoerbuizen aan te sluiten op het riool, ebde snel weg toen ik de stakker op de foto in de modder en de stromende regen zijn weinig

benijdenswaardige werk zag doen. Wat zou hij geantwoord hebben toen hij thuis kwam en zijn vrouw vroeg hoe zijn dag was geweest?

12 maart 2020, door Jacques