

We zitten!

Dit weekend zijn we verhuisd. Op vrijdag heb ik ons bed hierheen gebracht en jalouziën opgehangen in de slaapkamer. De badkamer was al gereed, dus we konden! Vrijdagnacht hebben we hier voor het eerst geslapen. Als een roosje!

Waarschijnlijk omdat we allebei zo moe zijn. Graag had ik mijn Liefsten* over de drempel gedragen maar daartoe ontbrak me de kracht. Ik ben niet meer de stoere jongeling die ik ooit was.

En nu zijn al onze spullen hier. Met dank aan onze lieve dochters en een fantastische schoonzoon en buurman.

Deze eerste week zitten we nog zonder keuken en is ons poeske uit logeren. Een beetje behelpen maar ook gezellig; we weten ons elke dag ergens geïnviteerd om mee te eten. Als het goed is, hebben we eind deze week een keuken en is Flip, ons allerliefste knuffelbeest, weer thuis. In zijn nieuwe thuis op de Lindehoeve. Wordt het toch nog een boerderijkat...

26 januari 2020

Door Jacques

*Liefsten met Hoofdletter en meervoud. Zij is mijn koningin dus gebruik de pluralis Majestatis (Koninklijk meervoud, vgl. "Wij Beatrix, Koningin der Nederlanden")

