

Sprookjes...



Foto: Jacques, 6 juni 2015, communicanten aan de Lage Witsiebaan

Toen ik nog werkte zei ik regelmatig tegen mijn medewerkers dat ik niet in sprookjes geloof. Als iemand té wilde plannen bedacht, uitging van naïeve veronderstellingen of dat het allemaal wel goed zou komen. Opleiding, ervaring en een harde werkelijkheid maakten dat ik beter wist.

Wij hebben samen een droom nagejaagd en daarbij een onverzettelijke vasthoudendheid betoond. Wij geloofden erin en gingen ervoor en dan blijken sprookjes ineens wel te bestaan. Inmiddels is de boerderij bewoond en is de nieuwbouw opgeleverd. Nog deze maand zullen ook de stalwoningen klaar zijn.

De Lindehoeve is een modern sprookje dat wij samen hebben gerealiseerd. Ik heb me solide geïnstalleerd op mijn roze wolk en ben voorlopig niet van plan daar van af te komen. Vanaf deze plek wens ik u allen een sprookjesachtig 2020 en nog vele jaren daarna.

1 januari 2020, door Jacques