

Nummer 50



Dit is de vijftigste blog die ik schrijf; mijn Gouden-Blog-Bruiloft, mijn tiende blog-lustrum. Of ontmoet hij Abraham of Sarah, is een blog mannelijk of vrouwelijk? Bestaat zoiets als een gender neutrale blog? Niet dat ik mijn schrijfsels heb geteld, maar ik neem ze ook op in mijn boek over de Lindehoeve en in die uitgave worden ze genummerd. Zodoende dat ik dat weet van die vijftig.

Mijn blogs beleven een midlifecrisis; ze zijn toe aan iets fris en iets nieuws, iets jong. Het wordt tijd dat het allemaal klaar is. Dat we kunnen gaan verhuizen. Ik verlang naar het inrichten van ons huis en wil ervaren hoe dat aanvoelt. We kamperen al drie jaar waarbij onze spullen zijn opgeslagen. Ik wil koken in mijn nieuwe keuken en al mijn keukenapparatuur gebruiken die nu in de opslag staat. Mijn sapcentrifuge, mijn blender, mijn keukenmachine, mijn Magimixer; naast schrijven is koken mijn andere liefde.

Onze schilderijen weer aan de muur waar ze gezien kunnen worden, onze glasverzameling weer uit de dozen en in het volle zicht. Ons verblijf in onze tijdelijke woning zou ongeveer één jaar duren en het worden er drie. Ik had vooraf niet ingeschat hoezeer ik mijn eigen spulletjes zou gaan missen. We zijn blij en dankbaar dat we hier konden wonen, dat was echt een uitkomst, maar nu zijn we toe aan ons eigen huis. Ons eerste 'echte' eigen huis. Hiervoor kochten we steeds het huis van iemand anders maar deze woning hebben we zelf bedacht en gebouwd. Dit huis is van ons en wie er later ook ooit nog zal wonen... het zal altijd het huis zijn dat wij bedacht en gebouwd hebben.

25 oktober 2019, door Jacques

Ps. Ik ga gewoon door blogs te schrijven maar dit was de laatste die parallel in mijn boek opgenomen wordt.