

## Research

Ik heb eens wat dingen voor u uitgezocht. We hebben een lift en hij doet het! Al in 1970 bracht de Zangeres zonder Naam (die toch een naam blijkt te hebben), daar een liedje over uit 'Mag ik van u een lift, meneer?'. Het eerste couplet luidt als volgt:

*Mag ik van u 'n lift meneer?  
Toe laat mij hier niet staan  
Ik heb voor de trein geen centen meer  
Ik woon hier zo ver vandaan*

Van mij mag ze onze lift postuum gebruiken, Mary Servaes was ook niet zo goed ter been, vandaar.

Het gaat hard nu we een opleverdatum hebben gehoord. In week 51 zou het klaar moeten zijn (behoudens de stalwoningen dan). Het gaat van 'grote stappen vlug thuis'. Ineens is er ook een balustrade zodat galerijen en balkons veilig betreden kunnen worden. Dat woord maakte me nieuwsgierig, waar komt dat vandaan? Daartoe dook ik in het Nederlands Etymologisch Woordenboek:

*"Balustrade znw. v <fran. Balustrade, vgl. ital. Balastrata. De woorden gaan terug op lat. Balaustum; 'bloesem van de wilde granaatboom'; aangezien de zuilen van de balustrade in hun kapiteel de vormen van deze bloesem vertoonden."*



tegenstelling tot de gewelfde vormen van hiernaast.

Nog eventjes jongens... nog eventjes!

10 november 2019, Jacques



Zo zie je maar dat onze balustrade ver af staat van zijn oorspronkelijke naamgever. Strakke rechte spijlen in



**baluster en balustrade**