

Het begin van het einde...

In navolging op de vorige blog hebben wij nu een officiële datum gekregen. Op woensdag 18 december, precies een week voor de kerst, krijgen wij de sleutel en wordt onze woning opgeleverd. Als alles wat vanaf dat moment nog moet gebeuren verloopt zoals we het gepland hebben, nemen wij onze intrek op de Lindehoeve op 1 februari. Daar kijk ik naar uit en daar zie ik tegenop. Het zal een drukke januarimaand worden, strak geregisseerd met alle vaklui precies in de goede volgorde: eerst het plafond, dan de muren, sanitair, de vloer en tenslotte de keuken. Vanaf het moment dat de vloer ligt en betreden mag worden, ga ik spullen naar het huis brengen met als finale 31 januari. De manager in mij (mijn oude beroep) is ontwaakt uit een aangename winterslaap en staat te trappelen.



Vorige week kwam een vriendin op de koffie die belangstellend informeerde naar de stavaza (managers jargon voor de stand van zaken) van onze woning. Ik antwoordde dat eindelijk het eind in zicht kwam. Ze keek mij ernstig aan en sprak bestraffend: “Je moet zeggen dat het begin in zicht komt”. En zo is het natuurlijk, zo is het!

17 november 2019, Jacques