

Een studentenhuus voor gepensioneerden...



“Ben jij nou eigenaar van dit (gebaart naar mijn huis) of eigenaar van diiiiiit” (gebaart weids om de hele Lindehoeve aan te duiden). Ik wordt geïnterviewd door Tim voor het ‘Toertje van Tim’. Een vrolijke snaak die als een spring-in-‘t-veld om me heen dartelt met in zijn hand een mini-cameraatje. Tim bruist zo van leven dat ik me meteen een oude man voel.

“Ik ben eigenaar van dit (wijs naar mijn huis) en mede-eigenaar van daaaaaat” (met gespreide armen naar de rest van de

Lindehoeve). Het spontane overvalt me een beetje; we lopen rond en Tim babbelt en filmt. En dan ineens is het klaar. Een handje, bedankt en tot ziens.

Het resultaat is verbluffend, Tim verstaat zijn vak. Als het filmpje op Facebook gezet wordt, is het binnen een dag al 2500 keer bekeken. Welkom in ons studentenhuus voor gepensioneerden...

https://www.facebook.com/1036324156/posts/102402774568161/?substory_index=2&sfnsn=mo&d=n&vh=e