



In de bus blazen...

Toekomstige generaties zullen zich verbaasd achter de oren krabben: *“Hier hadden ze nog een brievenbus”. “Huh, een brievenbus, wat is dat dan?”* Waarop de ander uit gaat leggen dat dit een gleuf is waardoor de mail binnenkomt. *“Oh... nou snap ik het, hebben ze hier dan ook nog ergens een telefoonsel staan?”*

Dan hebben we het nog niet over gasleidingen en coax kabels. Allemaal zó twintigste eeuw! En die zonnepanelen... die vind je alleen nog bij de antiquair of op de Mei markt. The times they are changing...

Ik herinner me onze vakantie in Napels en hoe we door de straten van het oude Pompeï liepen. We verbaasden ons over de grootte van de stad en de inventiviteit van de oude Romeinen. Het moet in de oudheid al comfortabel wonen zijn geweest in Pompeï. Ze hadden dan wel geen wifi maar al wel vloerverwarming.

Oktober 2019, Jacques