

De 'eerste steen'

Welkom dames en heren op de nieuwe Lindehoeve. Een speciaal welkom ook voor burgemeester Theo Weterings. We zijn hier voor een bijzondere gelegenheid. Terwijl de restauratie en herbouw van de Lindehoeve al bijna is afgerond, zijn wij vandaag bijeen voor de "eerste-steen-legging", en nee, dat is geen mosterd-na-de maaltijd. En die eerste steen is trouwens ook geen steen. Wij doen de dingen graag op onze manier. Joke die in dit pand gaat wonen, heeft op ons verzoek een beeld gemaakt bij wijze van eerste steen. Zij zal daar zo dadelijk zelf nog iets over vertellen.



Wij kochten destijds ons eerste huis in Tilburg Oud-Noord. Onze kinderen zijn hier geboren en naar school gegaan. Onze keuze voor deze wijk was een bewuste: we wilden de kinderen laten opgroeien in een gewone buurt waar gewone mensen wonen en waar je ook gewoon op straat kunt spelen met vriendjes uit de buurt. Zo'n wijk... Ze hadden er een gelukkige jeugd. Ik weet nog dat we vier jaar geleden bij een biertje in café de Burgemeester voor het eerst van de Lindehoeve hoorden en een schetsje te zien kregen van wat het zou kunnen worden. Wij voelden onmiddellijk dat we erbij moesten zijn, nu meteen!

Vorige week heb ik een vriendin rondgeleid over de Lindehoeve en haar ons toekomstige huis laten zien. Ik had haar al vaak gesproken over wat we hier doen en ze had ook de tekeningen gezien. Toen we hier arriveerden, was ze verrast en geïntimideerd door de schaal; ze had niet

verwacht dat het zo groot zou zijn en zo'n omvangrijk karwei. Nu ze het met eigen ogen zag, viel haar mond open van verbazing. Hierdoor bekeek ook ik de Lindehoeve met andere ogen, met háár ogen. En realiseerde me dat wat voor mij inmiddels heel gewoon is, een prestatie is van wereldformaat. Ineens zag ik de lange weg die we hebben afgelegd van dat ene schetsje naar waar we nu zijn. Alle ingewikkelde hobbels die we moesten nemen, vergunningen, tegenslag, pech, vertraging, meerkosten. Ik kan er een boek over schrijven. Wij staan nog steeds op goede voet met elkaar en alle problemen, hoe complex ook, hebben we samen kunnen dragen en oplossen. We kunnen iedereen recht in de ogen kijken en hebben er nog steeds zin in. Wij zijn geen projectontwikkelaars, geen bouwkundigen, geen financiële deskundigen. Wij zijn gewone mensen die met elkaar in een gewone buurt willen wonen. Gewone mensen... maar in dat gewone wel heel bijzonder! Laat ons voor nu en voor later dat gewone en bijzondere blijven koesteren en uitdragen in wie wij zijn: woongemeenschap de Lindehoeve.

Jacques, 26 september 2019