

Bruggenbouwers



Het lijkt nog nergens op, die brug, maar je kunt er al wel veilig overheen. Vandaag, op vrijdag de dertiende notabene, was ik op de bouwplaats en zag er iemand overheen lopen. Er gebeurde niks en hij bereikte veilig de overkant. Het kraakte niet eens. Ik zag die brug en wilde doorborden op de vorige blog over straatnamen; Brug der Zuchten, Erasmusbrug en Ponte Vecchio kwamen in me bovendrijven. Of 'een brug te ver' of 'ezelsbruggetje'.

Tot ik me realiseerde dat we naar de buurt toe bruggenbouwers willen zijn. We komen zomaar uit het niets de straat binnen banjeren met onze mooie plannen en veroorzaken overlast zoals een bouwplaats nu eenmaal doet. Sorry mensen om ons heen en dank voor uw begrip. En laten we de loopbrug op ons terrein als symbool nemen voor de brug die wij willen slaan tussen de Lindehoeve en de buurt. Ik doop de brug 'D'n Inloop' en u mag erop rekenen dat wij over de brug zullen komen. Komt u ons tegemoet?

Jacques,
vrijdag de dertiende september 2019