

De beeldhouwer aan het woord

Ruim een jaar geleden werd mij gevraagd een beeld te maken bij wijze van 'eerste steen'. Ik kreeg daarbij de vrije hand; een grote uitdaging! Ik had al snel duidelijk dat het iets met een boom moest worden, we heten niet voor niets Lindehoeve. Ik ben op zoek gegaan naar de betekenissen van de Lindeboom. Daarbij kwam ik interessante verhalen tegen. Enkele termen zijn: Boom van de liefde en gerechtigheid, symboliseert vruchtbaarheid, heeft een beschermende functie, lindebloesem heeft een medicinale werking, onder de Lindeboom vonden volksfeesten plaats en de Lindeboom wordt gezien als een Goddelijke/Heilige boom.



Met al deze begrippen in mijn achterhoofd ben ik aan de slag gegaan en uiteindelijk is er zelfs een stuk van een echte boom aan te pas gekomen. Ik heb geprobeerd te verbeelden wat binnen onze vereniging gebeurt; vrolijkheid en luchtigheid enerzijds en tegelijk ieders eigen unieke inbreng die gezamenlijke beslissingen kleurt. Daarom heb ik mijn beeld 'Autonomie in verbinding' genoemd.

Ik wil mijn medebewoners danken dat ik het vertrouwen heb gekregen om dit te mogen maken. Tevens dank ik mijn leraar Harm Timmermans omdat hij me uitdaagde er iets moois van te maken.

26 september 2019, Joke Muijsers