

Weemoed

De aller- allerlaatste stenen zijn gebikt. Er stond nog een pallet die we tot het laatst hadden bewaard: stenen met een afwijkende maat. Nog geen idee wat we daarmee gaan doen maar weggooiden is zonde. Al leggen we er maar een paadje van in de moestuin of metselen we een bloembak. We vinden wel iets.



Ik werd er een beetje weemoedig van. Het stenen bikken heeft ons veel goeds gebracht: allereerst natuurlijk de mooie oude stenen die hergebruikt gaan worden voor de schutting met de burens. Een deel is al gebruikt voor de restauratie van de achterste stalwoning. Het samen bikken heeft ook voor verbinding gezorgd: samen aan het werk voor ons mooie project. We wonen er nog niet maar we vormen al wel een gemeenschap! Met dank overigens aan Hanneke Doevendans die zorgde dat we een plek hadden om te bikken en de stenen op te slaan.

8 augustus 2019

Jacques

Foto: Marijke Oude Voshaar