

## Niks te klagen!

Vanwege de bouwkundige staat is ooit geopperd dat de muren van de stallen wellicht beter afgebroken konden worden en opnieuw gebouwd. Zoals ook de (ingestorte) middenshuur met de grond gelijk is gemaakt en geheel nieuw opgetrokken. Daartoe werd een bouwkundige van het gemeentehuis ingeroepen om daarover een oordeel te geven; we bezitten een monument dus we kunnen niet zomaar slopen en nieuw bouwen. De ambtenaar in kwestie was duidelijk: restaureren! De achterste aanbouw stond echter op instorten. Die muren werden omzichtig afgebroken, de stenen verzameld en door ons collectief schoon gebikt. Op 12 mei schreef ik daarover nog: niet klagen maar dragen en bidden om kracht.



Inmiddels is de wijsheid van de ambtenaar aangetoond. Kijk toch wat een prachtige muur van die schoongemaakte stenen opgemetseld wordt! En dat hebben we allemaal samen gerealiseerd, niet alleen door gezamenlijk dit project te financieren maar ook door daarvoor letterlijk de handen uit de mouwen te steken. Dat maakt mij trots op ons allemaal. We hebben nog 7000 schoongemaakte stenen liggen van de gesloopte middenshuur. Daar gaan we straks een mooie schutting van zetten. We zijn bevoorrecht dat we hier mogen wonen!

28 juni 2019

Jacques

Foto: Ronnie van der Steen