



## Pannebier

Ik zal het kort houden want jullie hebben dorst. We zijn vandaag bij elkaar om samen pannebier te drinken. Iemand wiens naam ik hier niet zal noemen, vroeg mij of dat nog steeds te koop was. Jazeker antwoordde ik, want van bier heb ik verstand. Om een project als dit te starten heb je allereerst Lef nodig en Lef is overal volop verkrijgbaar, drink bij voorkeur Lef Blond want voor je aan zoiets begint moet je vooral niet te diep nadenken. Afijn, naast de Lef in het schap staat het Pannebier. Mèt tussen-n, anders heb je pannebier en dat hebben we vooral in het begin weleens gedronken als we weer pech hadden. Met asbest bijvoorbeeld of een peperkoekbodem.

Pannebier wordt geschonken ter ere van het bereiken van het hoogste punt van de bouw. Ik dacht aanvankelijk dat dit niet meer gedaan werd vanwege arbo en veiligheid en zo, maar de uitvoerder vertelde mij dat dit best kan als we het op een late vrijdagmiddag doen. Nou bij deze dus.

Deze bouw is begonnen met een dieptepunt: om precies te zijn 12 meter diep. We hadden om en nabij de zeventig palen nodig van die lengte om de boel te kunnen funderen. Daarna volgden alleen nog maar hoogtepunten: fundamenteën, muren, een verdieping erop, kozijnen en volgende week waarschijnlijk de oplevering van de boerderijwoning. Nu vieren we geen hoogtepunt maar het hoogste punt. Alles heeft zijn overtreffende trap.

Pannebier is bedoeld als een compliment van de opdrachtgever aan de bouwers. Dat compliment geef ik graag. Nu we eenmaal op gang zijn, verloopt de bouw in een razend tempo en is zowel oud- als nieuwbouw van een prachtige kwaliteit. Grote complimenten aan de harde werkers van Bouwcombinatie 013 die hier puur vakwerk leveren, verder natuurlijk een woord van dank aan iedereen die mee aan de basis staat van dit project, Hanneke Doevendans, Kees Remmers, Magdaleen Kroese, Henk Vlemmix en iedereen die ik hier nog vergeten ben. Proost!

7 juni 2019, Jacques

Foto: Jet van der Borgh