



TilburgsAns...

is een lettertype dat geboren is in de wijk Theresia in Tilburg. Het is eigenzinnig, humorvol en rauw. En nog heel veel meer. TilburgsAns is met behulp van crowdfunding ontstaan dankzij de creativiteit van typograaf Sander Neijns en ontwerper Ivo van Leeuwen. Om het kunstproject te financieren konden letters geadopteerd worden.

Sander is een voormalig buurman van ons en woont nu min of meer om de hoek bij de Oude Langstraat. Jet en ik waren meteen enthousiast over Ans en hebben het paragraafteken (§) geadopteerd. De in elkaar verstrengelde dubbele s symboliseert heel mooi onze verbondenheid. Voor onze kinderen adopteerden we ieder een spatie (nrs. 104 en 105), je geeft ze ruimte, als dat geen mooi cadeau is.

Het is u wellicht nooit opgevallen, maar vanaf het begin dat ik deze blog schrijf, heb ik dat gedaan met lettertype TilburgsAns. Iets anders zou niet passend zijn geweest met een boerderij die zo geworteld is in Theresia. Vorige week vroeg Sander of hij een van de blogs op facebook en Instagram van Ans mocht zetten. Ik heb laten weten dat ik het een eer vind.

7 juni 2019, Jacques

Foto: Sander Neijns

www.tilburgsans.nl voor meer informatie. Er zijn nog letters beschikbaar!