

## Smaak...



Wij weten inmiddels dat over smaak wel degelijk te twisten valt. De buitenkant van onze droomresidentie is gezamenlijk bezit. Dus moeten we samen beslissen over de kleur van zonneschermen, de stenen van de bestrating, de tuin en wat al dies meer zij. En dan blijkt de een spuglelijk te vinden wat voor een ander pure schoonheid is. Mede daardoor heeft iemand in de beginfase al afgehaakt. Die kon

zich onder andere niet verenigen met de donkere planken waarmee de gevel van de nieuwbouw bekleed wordt: "Ik ga toch niet in een zwart huis wonen!"

Iedereen is natuurlijk vrij om te beslissen over het eigen interieur. Ik ben razend nieuwsgierig hoe dat zal worden. Inmiddels ben ik bij de meesten al wel eens langs geweest in hun huidige woning dus een beeld heb ik wel. Ons huis wordt het mooiste van allemaal; zoiets als wanneer je eerste kindje geboren wordt: dat is de mooiste baby van de hele wereld. En zoals we toen de babykamer ruimschoots op tijd inrichtten, zijn we nu al druk met het nieuwe interieur van ons huis. Ik geloof dat het een verrassende en bijzondere mix van stijlen wordt. Onze jongste dochter weet 100% zeker dat het niet om aan te zien zal zijn: "Jullie hebben geen smaak!" Ik heb daarop steevast hetzelfde antwoord: "Wansmaak is ook smaak"



Foto: Jacques van der Borgh

1 mei 2019, dag van de Arbeid

Jacques

NB. De foto is in 2016 gemaakt op het jacht dat ooit dienst deed als liefdesnestje voor Ari Onassis en Maria Callas. Let op de met gouddraad geborduurde kroontjes op de zwartsatijnen kussens en de vergulde kraan