

## Het schip in...



Nu zie je pas echt hoeveel ruimte in de stallen zit. Vanbinnen met alle muren en plafonds er nog in, had je dat niet zo in de gaten. Is het niet heerlijk dat de nieuwe bewoners naar eigen inzicht en behoefte die ruimte opnieuw kunnen indelen. Sowieso: van alles wat wij hier bouwen zijn geen



twee woningen hetzelfde. Elk huis is persoonlijk en draagt de signatuur van zijn bewoner(s). Dat alleen al maakt dit project uniek!

En hoezo geen dak? Toen ik deze foto zag, was mijn eerste associatie: het schip van een kerk. Met de hemel als dak. Is dat een mooie gedachte of niet! Bovendien werd Jezus in een stal geboren. Als je dan ook nog weet dat de bewoner van het achterste appartement pastor is...

We bouwen op gewijde grond

Koningsdag 2019, Jacques

Foto links: Ronnie van der Steen

Foto rechts: Bretagne 2018 Jacques van der Borgh