

Come together¹

Behalve ons eigen huis, hebben wij straks ook een gemeenschappelijk huis. In de schuur op de begane grond krijgen we een huiskamer met keuken, een wasserette, een klushok, een toilet en een logeerkamer met badkamer en toilet. Eigenlijk een volwaardige woning met alles erop en eraan. Als we die verkopen hebben we onze meerkosten gedekt en houden we er allemaal nog een leuk zakcentje aan over.

Alleen zijn we dan ook onze gemeenschappelijke voorzieningen kwijt. We zullen moeten ervaren hoe belangrijk die zijn. In een gemeenschappelijke huiskamer kunnen we vergaderen, exposities of concertjes organiseren, naar uitwijken bij feestjes, af en toe samen koken en gezamenlijk eten, een glas drinken bij de vrijmibo, 's ochtends een bakkie doen en de krant lezen. Een heleboel dus, met het gemeenschappelijke als gemene deler. Dat lijkt mij het verschil maken tussen een woongemeenschap en een appartementencomplex.



Of we die voorzieningen straks ook gaan gebruiken, zal de tijd leren. Wij wonen tijdelijk in een woongemeenschap en daar staat de gezamenlijke huiskamer meer leeg dan dat hij gebruikt wordt. Nou is het daar allemaal veel groter dan bij ons dus die ruimte lijkt meer een zaal dan een huiskamer, bovendien ligt hij niet midden in het complex zoals bij ons wel het geval is. Maar toch... je moet er samen iets van maken.

Ik wil graag investeren in onze gemeenschappelijke voorzieningen omdat ik geloof dat dit bijdraagt aan de verbinding met elkaar. Investeren in gemeenschappelijke voorzieningen is investeren in elkaar. Ik zeg: doen!

8 mei 2019, Jacques

¹ The Beatles 1969