

Somewhere between your heart and mine...

Er zijn geen aardige spreekwoorden over muren. Het gaat allemaal van: Rug tegen de muur, tegen een muur aanlopen, van het kastje naar de muur, een muur van onbegrip en ga zo maar door. Terwijl ik zo blij wordt van deze muur. Allereerst zie ik nu de stenen die we gekozen hebben: prachtig! Deze heren metselen niet hun eerste muur, zoveel is wel duidelijk. Ze schieten lekker op en leggen de stenen in wildverband. Dat geeft die mooie structuur. Vaklui en vakwerk!



Ook tussen de twee stallen staat weer een muur. We zijn weliswaar one happy family maar we willen wel ieder ons eigen huis; Links Paul en Marijke, rechts Carla en Bert. Het begint op te schieten. Ik hoorde dat over een maandje de boerderijwoning wellicht al opgeleverd wordt, dan woont er weer iemand!

En onze achtermuur? Dat is niet zomaar een muurtje. Die houdt alles wat lelijk is buiten en al wat mooi is binnen. En zo is dat.

23 mei 2019, Jacques