

Niet klagen maar dragen...



En bidden om kracht! Wéér moet er gebikt worden. De achterste muur van de stal is gesloopt en moet opnieuw opgemetseld worden van dezelfde stenen. Daar hebben we nu wat minder tijd voor dan het half jaar wat we eerder uittrokken voor deze arbeid. Vandaar dat we er een machine voor gehuurd hebben. Het ding luistert naar de prozaïsche naam: stenenreiniger; een loodzwaar kreng op vier poten met in het rond een stel vibrerende beitels en staalborstels. Het apparaat komt recht uit de hel. Aardbevingen worden veroorzaakt door zulke machines, alleen maken aardbevingen minder herrie.

Niet klagen maar dragen en bidden om kracht; de opkomst is groot, zowel machinaal als met de hand werken we ons een slag in de rondte. En na anderhalve dag stug dóór bikkelen hebben we vier pallets vol; tweeduizend stenen. Gezellig kletsen is er niet bij vandaag, de herrie maakt elke andere conversatie dan gebarentaal onmogelijk. Gelukkig heeft iedereen de oren stevig dichtgestopt. De zangers onder ons hebben een stevige vibrato op hun stem als we allemaal bevend onderweg naar

huis gaan. Marijke waren we bijna vergeten omdat die in camouflagekleding stenen sorteerde en zodoende helemaal opging in de achtergrond.



12 mei 2019, jacques

Foto's: Jacques & Jet van der Borght, Bert Simons