

Triviant

Vroeger won ik altijd met Triviant. Mijn liefste verzochtte vaak: “Hoe wéét jij die dingen toch!?” Geen idee, ik heb kennelijk aanleg om nutteloze informatie te onthouden. Of misschien heeft het ermee te maken dat ik als luie puber tweemaal gedoubleerd heb op de middelbare school. Zodoende heb ik twee jaar langer kennis tot mij kunnen nemen. Ik moest hieraan denken toen ik de bijgaande foto's zag van de restauratie van het woonhuis. Allereerst een licht gevoel van spijt: Ik had dat huis moeten kopen, het wordt zó mooi! Maar vervolgens weet ik zonder daarover na te hoeven denken dat we hier afbeeldingen zien van een 'Folly' en een 'Pinakel'. Respectievelijk het loze muurtje rechts van en het 'torentje' middenin de gevel.



Om niet voor schut te staan, heb ik het even nagezocht:

“Een folly is een ‘gekkigheidje’. De term wordt gebruikt om bouwsels te typeren, groot of klein, die eigenlijk geen zin hebben. Of toch? De belangrijkste functie is het amuseren van de toeschouwer.” (wikipedia)

“Een pinakel (Latijn: pinna: andere vorm) of fioel is een slanke torenvormige beëindiging en bestaat uit een voet, schacht of lijf met daarop een spits of kepel.”

Voor een beetje monument is een folly of pinakel natuurlijk een must have. Een gewoon huis met een dak erop heeft iedereen al. Nou ja, behalve momenteel onze stalbewoners dan...

Koningsdag 2019, Jacques

Foto's: Ronnie van der Steen