

Balkenbrij

In het traject van bouwen en renoveren worden we regelmatig geconfronteerd met verrassingen. Helaas zijn die meestal onaangenaam; onvoorziene omstandigheden die hogere kosten met zich meebrengen. Maar soms blijken ook dingen in je eigen huis ineens anders dan je dacht: stalbewoners die dachten een kelder te hebben, huisbewoners die dachten een begaanbare zolder te hebben... van die dingen.

Wij dachten een grote huiskamer te hebben met een mooi gestuukt plafond. Op een gegeven moment werd echter duidelijk dat de verdieping van het appartementengebouw alleen zonder instortingsgevaar gebouwd zou kunnen worden als er midden door onze huiskamer een stalen balk loopt. Dat hadden wij nooit zo begrepen. Oorspronkelijk was schijnbaar de bedoeling dat die in ons plafond/de vloer van de bovenbuurvrouw verzonken zou liggen. Maar in verband met isolatiewaarden, het risico op een koudebrug (?) en de brandveiligheid bleek dat niet mogelijk. Ineens hadden wij dus een balk. We zouden hem kunnen laten verdwijnen in een verlaagd plafond of een bekisting eromheen die dan weer gestuukt zou moeten worden. Wat we ook zouden kiezen... we werden er niet blij van en het zou weer eens duurder worden.



Onwillekeurig kwam de gedachte aan Atlas in me op, de mythische figuur die de wereld op zijn schouders moest dragen. Atlas was een van de Titanen (dat spreekt me dan wel weer aan) die voor straf de wereld op zijn nek had gekregen omdat hij zich verzet had tegen Zeus (geloof ik). Even voelde het ook zo voor ons: waarom moesten wij dit nou op onze nek krijgen? Waar hadden we dit aan verdiend?

Tot mijn vrouw een briljante ingeving kreeg. Een industrieel interieur is hartstikke hip en helemaal van deze tijd. Als we nou eens het muurtje waar die balk uit komt bekleden met de steentjes die we gebikt hebben en dan die stalen balk prominent in het zicht laten. Ik moest meteen aan Johan Cruijff denken: 'elk nadeel heb z'n voordeel.' En zo hebben we dus besloten.

Bert Simons stuurde me de foto hiernaast met als ondertitel: 'de balk van Jacques en Jet. En zo is dat, dit is onze balk, hij mag er wezen en iedereen mag hem zien!'

Jacques