

A HOUSE IS NOT A HOME...

“A chair is still a chair, even when there’s no one sitting there... but a house is not a home, when there’s no one there to hold you tight en no one there you can kiss goodnight...” Van alle mooie liedjes behoort dit nummer van Burt Baccharach tot mijn favorieten. Niet alleen omdat de muziek geweldig is maar vooral ook om die tekst. Een huis wordt pas een thuis als er iemand is om vast te houden en je welterusten te kussen.



Foto: Carla Simons

Dit lied kwam in mijn gedachten toen ik verheugd de foto's zag van muren die ineens overeind staan. De muren van ons huis! Wij zijn al vanaf ons zestiende samen en weten uit eigen ervaring dat een huis pas een thuis is als je dat er samen van maakt, in goede en in slechte tijden, tot de dood ons scheidt. Zo hebben we dat ooit aan elkaar beloofd. Wat zoiets werkelijk betekent, ontdek je pas als het op de proef gesteld wordt, door ziekte, problemen en wat al niet.

Houden van is een werkwoord. Laten wij er met elkaar werk van maken dat deze hoeve ons thuis wordt. Bij de opening komen we graag met ons close harmony ensemble 'A house is not a home' zingen.

Jacques

1 maart 2019