

Keuzes, keuzes...

Het is ongelooflijk waarover wij allemaal moeten besluiten. Van de kleur van de stopcontacten tot wel of geen bel aan de straat. Een mens zou er gek van worden. En dan moet je het ook nog steeds met 16 mensen eens zien te worden. Ik kan u verzekeren dat dit geen sinecure is. Daarbij doen we niet aan 'meeste stemmen gelden'. Als we er niet uit komen praten we nog wat langer en proberen we uit te zoeken of er echt onoverkomelijke bezwaren zijn. Het is ondoenlijk om overal zo over te besluiten dus maken we werkgroepjes die dingen voorbereiden en dan met een voorstel komen in de ledenvergadering.

Een van de groepjes houdt zich bezig met de inrichting van de tuin. Een belangrijk onderdeel daarvan is de bestrating. Zodat we straks geen paadjes hebben van niks naar nergens. En het regenwater van de huizen áf stroomt en niet er in. Een belangrijke werkgroep dus! Daarbij moet er ook besloten worden waarmee we bestraten; bakstenen, betontegels, kinderkopjes? In wildverband, allemaal netjes op een rij? Keuzes, keuzes! Zoals gezegd: een mens zou er gek van worden.

De bestrating hiernaast kwam ik tegen in een Frans dorp. Mij lijkt het wel wat!

Jacques



foto: Jacques van der Borgh