

## Joepie de poepie

Forest Gump zei het al treffend: 'Life is like a box of chocolates; you never know what you're gonna get'. Zoiets gaat ook op voor het verbouwen van een boerderij van meer dan honderd jaar oud. En helemaal als je besluit om in de voormalige koeienstal te gaan wonen; you never know what you're gonna get. Bij het uitbreken van de oude vloer werd de gierkelder aangetroffen. We wisten wel dat die daar zat, maar dat hij nog gevuld was... dát wisten we dan weer niet. Koeienstront van 50 jaar oud, een kelder vol kouwe kak, geen Limburgse maar Tilburgse vlaai! Dat is nog eens een box of chocolates! Meer grappen krijg ik er zo snel niet over bedacht. Volgens de aannemer moet de kelder leeg en kunnen we hem daarna volstorten. Dat leegmaken moesten we maar uitbesteden. Ik ben echt niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken maar poepscheppen lijkt me strontvervelend.

Jacques



Foto: Bert Simons (denk ik)