

Keet...

Bouwen op een terrein dat aan alle kanten omgeven is door bebouwing is een delicate aangelegenheid. De Lindehoeve heeft heel veel burens en daar willen we graag een goede relatie mee hebben. De bouw zal onvermijdelijk overlast opleveren: zwaar verkeer in die kleine straatjes en wellicht geluidshinder tijdens de werkzaamheden. We zijn in gesprek met de buurman die vreest voor minder licht binnen als straks onze fietsenberging gebouwd wordt. Volgens het ontwerp is die drie meter hoog. Dat kan best wat lager en we spreken af dat we de architect het ontwerp laten aanpassen. Tegelijk bespreken we de nieuwe schutting die we willen bouwen tussen beide percelen. Die zou opgetrokken moeten worden uit alle stenen die we gebikt hebben. De burens hebben er wel oren naar; een mooie kloostermuur waar nu nog een combinatie staat van betonnen schuttingplaten en woekerende klimop. We gaan in goede verstandhouding uit elkaar.



Foto: Jacques van der Borght, nov. 2018

Nog geen week later word ik gebeld. De buurman is alsnog zijn licht kwijt binnen nu de aannemer een bouwkeet geplaatst heeft en waarom we dat niet met ze besproken hebben. Natuurlijk wisten we dat er een bouwkeet zou komen, maar dat zo'n ding ook kan bestaan uit twee verdiepingen... Daar hadden we nooit bij stilgestaan.

Jacques

November 2018