

Het is volbracht...



Het is oneerbiedig om de laatste woorden van Jezus te gebruiken voor zoiets onbenulligs als stenen bikken. Excuses daarvoor. Ik wil u vragen aandachtig naar de puinhoop te kijken op de rechterkant van de foto. Het was een onafzienbare berg rotzooi van een meter of vijftien lang en twee hoog. Geen beginnen aan! De foto is genomen op 6 mei 2018. Door Bert Simons denk ik.

Met vereende krachten en een taaie onverzettelikheden zijn we die boel te lijf gegaan. Er stonden gaandeweg weliswaar steeds meer pallets schone stenen in de opslag maar die berg leek niet te slinken. En dat in de heetste

zomer ooit!

Kijk nu naar de foto hiernaast. We noteren 15 december 2018. Op een gure kale vlakte kloppen we de laatste stenen van die enorme berg weg. Het is ongelooflijk dat het klaar is. Suzanne van Oevelen heeft het moment vereeuwigd. Het was een titanenklus maar ook een leuke. Het heeft verbinding gebracht met elkaar maar ook naar de buurt; er kwam regelmatig iemand kletsen om te informeren hoe het vorderde. Ik had het voor geen goud willen missen. En nu is het volbracht. En ja, het is oneerbiedig om die woorden te gebruiken. Maar ik weet zeker dat Hij me vergeeft.

December 2018

Jacques

