

## Beren op de weg...

Daar rijd je dan, samen onderweg naar je vakantiebestemming. Franse zender op de radio, af en toe het fluitje van Whatsapp en het geruis van de banden op het asfalt. Even de boel de boel; loslaten, vrede. En dan ineens... zagen we dat nou goed? Was dat een beer? Krijg nou wat, nóg een! En nog een. En ze worden steeds groter. Beren op de weg!



Het valt niet mee om met achttien mensen een ideaal te verwezenlijken. Achttien mensen en evenzoveel meningen. Allemaal gestoeld op overtuigingen en argumenten. En het gaat ook over jÓuw huis, over jÓuw geld. En dan zul je net zien dat er iets besloten moet worden terwijl jij er niet bent. Zoals de caravan door ons wordt meegesleurd, worden wij meegesleurd in een Whatsappdiscussie. “Ja maar...”, “Nee, want...” En zo maar door en zo maar verder. Daar is Whatsapp niet het meest geschikte medium voor. Later is in goed overleg een compromis gevonden, en zo hoort dat ook. Wij tweeën hebben er iets van geleerd.

Oh ja, de foto hierboven is gemaakt in de abdij van Le Thoronet in de Provence. Aan het blad te zien, is dit een beuk. De grote scheur in die boom is dichtgemetseld met cement en stenen.

Jacques