

## TIKTIKTIK...

Zaterdag 5 mei, 2018. Bevrijdingsdag! Met vereende krachten zitten we aan de voet van een berg puin en bevrijden de bakstenen van de schuur van hun cementen jasje. Tittiktik. Ik heb speciaal voor dit klusje een stratenmakershamer gekocht. Die doet het weliswaar uitstekend maar weegt behoorlijk wat. Met vereende krachten tikken we er op los. Wat is het goed dat we dit doen! Op deze manier bouwen we letterlijk samen aan onze nieuwe toekomst. De berg puin lijkt niet te slinken maar op de pallets verrijzen ordelijke stapels schone stenen. Van chaos naar een nieuwe orde. Ik ben trots op ons. Al bouwen we er maar een muurtje voor een poortje of zo. Voor de binding in de groep is dit fantastisch. Samen bikkelen, want dát is het, zwaar werk. Vroeg in de middag stoppen we ermee, ik kan mijn arm niet meer optillen. Paul, Marijke, Willemijn en ik zijn de hekkensluiters. We kappen ermee 😊

