

HET IS BEGONNEN!

Vijfentwintig april, tweeduizend achttien, half acht in de ochtend: het fluitje van mijn mobiel gaat. Wie stuurt al zo vroeg bericht? Als ik Whatsapp open, zie ik een filmpje dat de buurvrouw in de Oude Langstraat heeft gestuurd. Een graafmachine is bezig de ligusterhaag uit onze kersverse voortuin te trekken. Ik schiet in mijn kleren en vertrek.

Het is begonnen! Nadat gisteren de laatste overdrachten getekend zijn bij de notaris, is de Lindehoeve eindelijk van ons. De aannemer laat er geen gras over groeien en begint meteen het terrein toegankelijk te



maken voor het bouwverkeer. Ik maak praatjes in de straat met de aannemer en nieuwsgierige buren. Veel vragen over parkeren en waar de bouwvakkers tijdens de bouw hun auto's zullen laten. Aannemer Kees Remmers stelt ze allemaal gerust.

De mensen zijn zonder uitzondering positief: "Fijn dat er eindelijk iets gaat gebeuren" en "het zal mooi zijn als het klaar is". Ik ben zo trots als een pauw. En... net als de andere aanwezigen, verbaasd door de enorme ruimte die voor mijn ogen ontstaat. Het is begonnen!